

ATTILA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam van gotische oorsprong; waarschijnlijk kindertaal voor 'vadertje'.

*

Deze naam is natuurlijk vooral bekend geworden door de beroemde (of beruchte) Hunnenaanvoerder **Attila**, bijgenaamd 'de gesel Gods' († 453). Hij was een geducht veldheer en bestreed achtereenvolgens het Oost- en het West-Romeinse Rijk, en de Galliërs nabij Troyes, Frankrijk. Het schijnt dat paus Leo de Grote betrokken was bij de vredesbesprekingen, gehouden te Mantua, teneinde Attila ertoe te bewegen niet tegen Rome op te trekken. Dat heeft hij dan ook nooit gedaan. Op het hoogtepunt van zijn roem vormde het Tatragebergte de noordgrens van zijn rijk, de rivier de Don de oostgrens, de Donau de zuidgrens en de Alpen de westgrens. Na de vredesbesprekingen keerde hij naar huis terug en huwde een jong Germaans meisje. Hou zou in de huwelijksnacht overleden zijn aan de gevolgen van een bloeDuitstorting in de luchtpijp. Rond zijn persoon zijn vele legendes geweven; hij komt voor in de Nibelungensage en in de Dietrichsage. Volgens de legende zou hij het ook geweest zijn die Sint Ursula († 453; feest 21 oktober) met haar gevolg van 11.000 maagden bij Keulen heeft opgewacht. Hij vroeg haar ten huwelijk, maar zij weigerde. Nu bracht hij al haar gezellinnen om het leven; daarop kreeg zij nog een laatste kans om met hem te huwen. Zij weigerde andermaal; toen schoot hij haar eigenhandig een pijl door de keel. Dit alles zou plaatsgevonden hebben in... 453, zijn sterfjaar.

Het is zeer waarschijnlijk dat hij zijn naam gegeven heeft aan het nationale kledingstuk der Magyaren, de attila.

*

Attilanus van Zamora, Spanje; bisschop; † 915; feest 5 oktober.

Hij was afkomstig uit de plaats Tarragona in het noord-oosten van Spanje. Volgens de middeleeuwse vertellers van zijn levensverhaal hadden zijn ouders hem op bijzondere wijze verkregen; vandaar dat hij zich aan God gaf door benedictijner monnik te worden in het klooster te Morerueta bij Sint Froilan († 905; feest 5 oktober). Hoewel zij een generatie verschilden, werden zij hechte vrienden in de Heer. Over en weer waren zij voor elkaar een steun en inspiratie op hun levensweg. Het verwonderde dan ook niemand dat zij beiden tegelijk gevraagd werden om bisschop te worden: Froilan te León, en Attilanus in de speciaal voor hem gecreëerde bisschopsstad Zamora, gelegen ten westen van Valladolid. Hij kreeg te maken met de wederopbouw van stad en omgeving na de enorme verwoestingen die in die tijd door de Saracenen waren aangericht. Na een voorbeeldig bisschopsleven (van 909 tot 915) stierf hij en werd bijgezet in de kerk van Santo Ildefonso te Zamora.