

ANGELO is een Italiaanse variant van ANGELUS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Latijnse naam: 'engel' uit het Griekse 'aggelos' (spreek uit 'anghelos') en het daarvan afgeleide Latijnse 'angelus'):

Dus: 'boodschapper' meestal met de typisch christelijke bijbetekenis 'boodschapper Gods'.

*

De variant '**Angelo**' kreeg o.m. bekendheid door de grote kunstenaar **Michelangelo** (= 'de engel Michaël').

*

Angelo Carletti di Clavasio ofm, Cuneo, Italië; predikant & theoloog; † **1495**.

Feest 12 april.

Hij was afkomstig uit het Italiaanse plaatsje Chivasso bij Turijn. Aan de beroemde universiteit van Bologna studeerde hij rechten om zich vervolgens als advocaat te vestigen in de stad Montferrato. Op het moment dat hij in het stadsbestuur werd gekozen, besloot hij in te treden bij de franciscanen te Genua. In de loop der jaren kreeg hij binnen zijn orde belangrijke taken te vervullen. Daarnaast preekte hij tegen woekeraars, Saracenen en alle ketterijen die in zijn tijd de kop opstaken. Hij schreef een boek onder de titel 'Summa Angelica' (= 'engelachtige samenvatting': de titel suggereert dat de inhoud glashelder is, want engelen - zo veronderstelde men - hebben een glashelder inzicht in de geheimen Gods).

Benedictus XIV verklaarde hem zalig.

*

Angelus (ook **Angeluccio**) van **Ceuta** (ook van **Marokko**) ofm, Marokko; martelaar met **Daniël, Samuel, Domnus, Leo, Nicolaas** en **Hugolinus**; † **1227**; **feest 10 oktober.**

Deze groep van zeven franciscaner broeders was naar Marokko gestuurd om er het evangelie aan de Moren te verkondigen. Broeder Daniël was op het moment van zijn uitverkiezing provinciale overste van Calabrië en kreeg de leiding van deze onderneming. Behalve lekenbroeder Domnus uit Toscane waren ze allen priester. Op 30 september 1227 staken ze over naar Morenland. Bij aankomst op donderdagavond 30 september namen ze hun intrek bij de Europese handelaren in Alfondaga, een buitenwijk van Ceuta. De vrijdag daarop hielden ze korte preekjes over het evangelie, juist zoals zij het van Vader Franciscus hadden geleerd. Op zaterdag waste Daniël de voeten van zijn broeders naar Jezus' voorbeeld. Allen gingen te communie. Op zondag 3 oktober begaven ze zich onder de inlandse bevolking met een kruisbeeld in de hand. Ze verzekerden hun verbijsterde toehoorders dat Mohammed brandde op de bodem van de hel, en dat al zijn volgelingen daar terecht zouden komen als ze zich niet tot Christus zouden bekeren. Aanvankelijk dachten de moslims ter plaatse met een stelletje gekken van doen te hebben. Maar toen de zeven vreemdelingen niet tot andere gedachten te brengen waren en evenmin van plan leken er verder het zwijgen toe te doen, werden ze gearresteerd en gedurende een week gevangen gezet. Ook toen bleken ze nog niet van gedachten veranderd; ze weigerden moslim te worden. Half ontkleed werden ze op zondag 10 oktober naar het centrale plein van de stad gebracht. Daar omhelsden zij elkaar voor de laatste keer. Toen werden ze onthoofd. Hun verblijf in Marokko had alles bij elkaar nog geen twee weken geduurd.

*

Angelus van Jeruzalem o.carm., Licata, Sicilië; boeteprediker & martelaar; † **1225**; **feest 5 mei.**

Hij werd in 1145 op het Italiaanse eiland Sicilië geboren. Hij trok zich terug op de berg Karmel in Palestina om er het leven van een kluizenaar te leiden. Een van zijn collega's, de heilige Adelbertus van Jeruzalem, had een leefregel geschreven voor de groep 'karmelieten' die daar woonde; Angelus bood zich aan naar Rome te gaan om te proberen pauselijke goedkeuring voor de regel te krijgen. In afwachting van het resultaat preekte hij op zijn geboorte-eiland Sicilië. Daar werd hij vermoord op aanstichten van een booswicht, wiens misdaden hij openlijk aan de kaak had gesteld. Zijn relieken zijn in Licata.

Hij is patroon van de karmelieten.