

ALFONS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Samengestelde naam van West-Gotische oorsprong:

1.1] 'Hadu-' = 'strijd';

1.2] '-funs' = 'gereed', 'bereid'

Dus 'gereed of bereid tot de strijd', 'strijdvaardig'.

Vgl. Hildefons of Ildefons.

*

2] Soms verklaard als samengestelde Germaanse naam:

2.1] 'Al-' is dan een verkorting van 'adel-';

2.2] '-funs' = 'gereed', 'bereid';

Dus 'van edele aard'; 'tot de adel behorend'.

*

Alfonsus de' Liguori, Napels, Italië; bisschop & kerkleeraar; † **1787. Feest 1 augustus.**

Hij werd op 27 september 1696 te Marianella bij Napels geboren. Op zijn twintigste stond hij al in geheel Napels bekend als een bekwaam en betrouwbaar advocaat. Eens ontdekte hij, toen hij na een proces de rechtszaal verliet, dat hij het onrecht verdedigd had. Zo gebrekkig en onvolmaakt was blijkbaar het menselijk kennen en weten. Van toen af ging hij voor priester studeren. Hij ontving de priesterwijding toen hij dertig jaar oud was. Onmiddellijk ging hij preken voor het volk. Het was zijn ideaal om eenvoudige, ongeschoolde mensen het evangelie te doen begrijpen. Vandaar dat hij in de taal van het volk preekte met zeer eenvoudige woorden. Niet iedereen waardeerde wat Alfonsus deed. Hij ondervond veel tegenstand van zijn vader, van de koning en enige tijd ook van de paus. Maar intussen sloten anderen zich bij hem aan, en uiteindelijk groeide deze beweging uit tot een nieuwe congregatie van religieuzen: de Redemptoristen. Zij leefden in uiterste eenvoud, voelden zich aangetrokken tot de gewone mensen en brachten grote predikanten voort.

Hijzelf schreef meer dan honderd boeken, waarvan zijn Moraaltheologie het beroemdste zou worden.

Uiteindelijk werd hij bisschop van het plaatsje Agatha de' Goti.

In de laatste tien à twintig jaren van zijn leven ging zijn gezondheid almaar achteruit. Hij had overal pijn, groeide krom van de jicht, werd doof en zo goed als blind, terwijl ook zijn verstand ernstig achteruitging. Maar zijn allerergste beproeving was wel dat hij in ongenade viel bij de paus en dat er in zijn religieuze congregatie een scheuring ontstond. Hij stierf op 1 augustus 1787 te Norcera dei Pagani (bij Napels) ruim negentig-jaar oud.

In 1871 werd hij door paus Pius IX tot kerkleeraar uitgeroepen. Het eerste redemptoristenklooster in Nederland (Wittem, Limburg) dateert van 1832.

Hij is patroon van de biechtvaders, theologen en in het bijzonder de moraaltheologen.

Hij wordt afgebeeld als een enigszins gebogen grijsaard in redemptorister habijt (zwart kleed met witte boord) of in bisschopskledij (staf, mijter, tabberd); vaak heeft hij een rozenkrans, een missiekruis of een boek.

*

Alfonsus Rodríguez sj, Palma de Mallorca, Spanje; broeder-portier; † **1617.**

Feest 31 oktober.

Aanvankelijk was hij koopman. Maar na het overlijden van zijn vrouw en beide kinderen trad hij op zijn achtendertigste in bij de jezuïeten. Dat was in 1571. Hij werd benoemd tot broeder-portier op het college van Palma de Mallorca. Deze functie heeft hij ruim vijfenveertig jaar uitgeoefend tot aan zijn dood in 1617.

Hij was een man van grote eenvoud en diepe vroomheid. Velen kwamen hem opzoeken om goede raad van hem te ontvangen. Een van hen was de priester-student Pedro Claver. In hem wist broeder Alfonsus het verlangen te wekken het evangelie te brengen onder de negers die onder de meest erbarmelijke omstandigheden vanuit Afrika naar de Nieuwe Wereld van de beide Amerika's werden verscheept om daar als slaven in de goud- en zilvermijnen te worden uitgebuit tot ze er letterlijk dood bij neervielen. Pedro zou uitgroeien tot de Apostel van de Neger-slaven.